



# GRÄNGSJÖBLADET

## MUSIK I SOMMARKVÄLLEN

Det blir härliga kvällar för alla! Alla som gillar att sjunga allsång, alla som gillar att lyssna till bra musik och alla vi som uppskattar sångarglädjen i sommarnatten. Vi umgås lyssnar och njuter av gofika.

Dessa arrangemang står Svenska kyrkan och Grängsjö Byalag tillsammans för. Initiativtagare är kantor Andreas Leek.

Följande datum kan ni boka in redan nu, klockan 18.00 varje kväll;

**21 Juli • 28 juli • 4 augusti • 11 augusti.**

Sista kvällen tänker vi bjuda in Hassela Hasse som bjuder upp till grillkväll. Den kvällen behöver ni inte tänka på vad ni ska ha till middag. Det kommer att kosta en slant, nämligen 150 kronor., Alla andra kvällar kostar inget annat än kaffebiljett.

**Varmt välkomna!**

## Keltisk musikkväll

Så till speciella musikkvällen – 19 augusti. Då blir det en keltiskt duo, Luis Garcia och Edit Holm, som spelar!

Taket lyfts när vi dricker Snäll-öl och dansar.

Jag blir alldeles andfädd när jag skriver för alla musikkvällar kommer att bli toppen!

Det är i Grängsjö det händer.....





# Macken - ett minne från förr



**Idén om att göra en mack har funnits i Johan Norlins tankar länge. Början till det hela var redan 2010 då han tog hem en barack för att använda som förråd.**

Att den behövde ett nytt tak visste han om och byggde även ett nytt tak till. Men när det behövde repareras ännu en gång bara några år efter så bestämde han sig, med stor hjälp av sambon Linda, att sätta planerna i verket.

– Att bara fundera, bygger ingen mack sa hon. Sätt igång, sa Linda

Och det blev den kick som gjorde att planerna sattes i verket.

Att bygga den tog 1-2 år och även pappa Urban var till stor hjälp i byggandet. Att det blev just Gulf har han i generna, då hans farfar Erik Norlin hade en Gulfmack i Gnarp.

1946 – 1965 drevs den i hans ägo. 1966 sålde han macken och då revs den för bygget av en ny, modernare Gulfmack som fanns fram till 1986, då det blev OK i stället. På samma plats där OKQ8 ligger idag.

Under uppförandet hade Johan en del samarbete och utbyte av idéer med Lars Berglin som har nostalgimacken BP i Gällsta.

Och 2019 var Johans Gulfmack i Grängsjö klar för invigning.

Att stiga in i macken är som att från ett steg till ett annat, kliva in i en annan tid. För oss som har några år på nacken blir man nästan golvad av historiens vingslag därinne. Allt, precis allt är gammalt eller ännu äldre.

Oljeflaskor med oljor som inte finns nu, står på hyllorna. Tändstiften är snyggt staplade i det särskilda tändstiftsskåpet med information om vilken motor som ska ha vad. Till och med olika tändstift beroende på om man kör "hårt" eller inte.



Fläktremmarna som hänger snyggt i sina förpackningar är även de gamla och passar bilar som numer sällan eller aldrig syns på våra vägar.

Kassaapparaten på den fina glasdisken, är en rejäl tingest som i dagens samhälle med Swish och BankID kanske är en obegriplig grej för den yngre generationen. Och i disken under kassaapparaten ligger nyckelringar, ficklampor, glödlampor, låsolja, små bilar med mera och allt är förstås av märket Gulf.

Finns även behållare om man ville köpa olja på lösvikt.

På min fråga om vart Johan fått tag på alla saker säger han att han hittat mycket på Tradera, Blocket, veteranmarknader, loppisar, med mera och allt är gammalt men i fantastiskt fint skick. Ser ut som nytt!

### **Besökare från norr till söder**

Han har även köpt mycket av en kusin, Fredrik Woxblom, bland annat en av pumparna. En annan pump har han fått av Tomas Lundin och en kommer ifrån Näsvisen. Sista veckan innan invigningen var det lite stressigt då bland annat pumparna kom från blästring men inte var målade och klara.

Nästa projekt på macken är en flaggstång med tillhörande Gulfflagga. I arbetet med flaggan samarbetade han med en kille i Glommersträsk i Västerbotten som tryckte upp nya flaggor på ett bra tyg. Johan hjälpte till med måtten så att det blev rätta proportioner på märket i förhållande till storleken och då fick han en flagga som tack för hjälpen. Killen från Glommersträsk hade tidigare beställt en flagga utomlands som fladdrade sönder på ett par månader så att välja ett bra tyg är viktigt. Ett annat projekt är en smörjbrygga.

Förutom dessa utannonserade dagar då macken är öppen för besök händer det att folk ringer och vill komma och titta. De mest långväga besökarna på det sättet kom från Trelleborg i söder och Skellefteå i norr.

Och ett besök på macken är en upplevelse, ett stycke historia mitt ibland oss och man blir djupt imponerad över allt jobb som är nedlagt. Men tanka, det får man göra någon annanstans.

*Marie Nordin*





# Stor succé – för vår kakbuffé



**Kakbuffén har alltid dragit stor publik, men nu slog vi alla rekord!**

Det var så roligt under dagen och aldrig sinade kön. Vi hade kul när vi räknade pengarna och såg framför oss hur vårt kapell snart kan få ny ytbeklädnad. Vi hade över 350 personer inklusive många barn, som besökte oss den här dagen.

Stort och innerligt tack till alla både alla som jobbade och alla som tuggade i sig av våra kakor.



Två riktiga kakmonster besökte oss

## Juniresan



Lyckad bussresa till Ljusdal och Järvsö.  
Här köper vi "Jarsöost" under ett av stoppen

## Långloppis

Långloppis är en annan begivenhet som nu börjar ta form. Den 2 Juli dukar vi upp längs vägen i Grängsjö. Då blir vägen som förbytt – du möter både gammalt och nytt.... Ljuvliga ballonger visar vart du ska stanna. Du kan betala med kontanter och swisch.

Ps. bra priser o bra grejer!



---

Produktion: Carin Walldin och Marie Nordin

Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad, oftast i samma form som det här bladet.