



GRÄNGSJÖBLADET



Trevlig Luciaafton med auktion

Det blev en trevlig afton när lucia firades. Det var ett mindre luciatåg med Andreas Leek som ledde de unga Sould Children i luciasångerna.

Efter det en traditionell auktion med mindre antal hemgjorda alster än vanligt men desto mera mataktigt att ropa på. Paketeten var som vanligt mycket eftertraktade.

Vi tyckte nog alla att vi hade en formidabelt bra auktionist i Tommy Lindberg. Och formidabelt bra musik av Elsa och Lasse Gradin.

Tusen Tack alla som gjorde kvällen så lyckad!



Julgröt

Traditionen bjuder julgröt och skinksmörgås som avslutning inför julen, så även i år.

Gudstjänst

Annandag jul firar vi gudstjänst på vårt kapell. Sofia Aspling predikade och ca 20 besökare deltog.

Tack för att ni vill vara hos oss! Det har blivit tradition med att fira annandagarna hos oss.

Hästar – mer än en hobby

Åsa Enqvist är en tjej som vigt sitt liv inte bara till maken Lars, utan även till hästar. Intresset började i åtta års åldern och det har aldrig tagit slut, utan nu jobbar hon med hästar, sen 41 år tillbaka. Så hennes erfarenhet av och med dessa magnifika djur är stor!

Hon kommer ifrån Kalix. Hur hamnar man då i Grängsjö, kan man ju undra och vägen hit har inte varit spikrak.

Efter grundskolan började hon på Hästgymnasiet som då, 1989, fanns i Hudiksvall på Bromangymnasiet. Det var tvåårigt och bestod av teori och praktik i block på 10 veckor av varje. På praktikveckorna var hon bl a på Hagmyren och körde och red travhästar, på Hudiksvalls

rid och ponnyklubb och hos distriktveterinären. Efter gymnasiet jobbade hon i Hudik som ridlärare men flyttade -95 ner till Stockholm för att jobba som hästskötare då hon behövde ta en paus från ridlärarjobbet.

Men -96 började hon plugga igen för att komplettera sin utbildning och flyttade då tillbaka till Hälsingland. Hennes syster bodde då redan här då hon träffat en kille från bygden och inte långt efter återvändandet träffade Åsa Lars som är också hälsing.

-98 köpte de ett hus i Edsäter där det fanns möjlighet att ha hästar vilket det också blev. Men huset i Edsäter började bli trångt då de fått barn, Julia och Hampus, så de såg sig om efter något större där de även kunde ha hästar.

Det var Lars som hittade huset i Grängsjö. Han blev eld och lågor och såg stora möjligheter där medan Åsa tvärtom såg alla omöjligheter och ville inte alls fundera på att köpa det. Inte hyra heller som de först blev erbjudna. Det var oerhört slitet och när de var där för att titta så vägrade Julia gå in och använda toan, fast hon behövde.

-Ni kan väl inte tro att jag ska gå in DÄÄR! hade hon skrikit och Åsa sa till Lars att de kunde ju inte köpa ett hus som deras dotter inte ens ville gå in i. Men nu bor de där och på min fråga vad Åsa känner nu för stället kommer svaret snabbt utan tvekan.

-Jag älskar stället!

Det var 2007 de köpte huset av Roger Sjöblom, systerson till Göte Karlén och fem hästar följde med i flytten från Edsäter.

En stor ladugård där det bott kossor en gång i tiden byggdes nu om för att kunna ha



hästarna som hästar ska ha det. Och på vår rundvandring imponeras jag av vilket jobb som lagts ner även där efter att Åsa beskrivit hur det såg ut, när de tog över.

För inte nog med ett omfattande renoveringsjobb i både hus och uthus så har då hästarna funnit där hela tiden, både som jobb och hemma, samt tre barn Julia, Hampus och Frida och så tävlande runt om i landet på det.

För Åsa tävlar i dressyr och har ridit SM 2016 i Karlstad och 2018 på Öland. Hon är även lagledare för Elitserielaget i Hudiksvall sen 6 år tillbaka, där även dottern Julia som går i mammas fotspar, tränar och tävlar.

Av de fem (snart sex då ett sto väntar föl i April) hästar hon har just nu har hon fött upp och utbildat två stycken själv, bl a Chadon som hon ridit SM med. Men Åsa har dragit ner på sitt eget tävlande nu för att bättre kunna träna och utbilda Julia som också red SM 2018.

Men ridlärarjobbet består. 2000 – 2005 samt 2017 – 2021 jobbade hon på ridskolan i Gnarp och nu är hon i Hudik på Tunalid.

Hon berättar också att hon har en affärsidé; att köpa in hästar billigt, utbilda dem och sälja dem med vinst. På min fråga hur det går svarar hon med ett leende

- Jag är inte där än.

Men hon är ju så mycket annat så om just den biten ligger i framtiden så har hon ändå åtskilliga bollar i luften just nu.

Marie Nordin



Åsa och Thomas

Det är så tomt och hela vår by, vi sörjer dessa våra kamrater!

Dom var aktiva i vårt byalag och värnade kapellet. Dom var unga och gick ifrån oss alldeles för tidigt.

Många av oss känner att det inte finns någon rättvisa...

... då skulle ni fortfarande finnas mitt ibland oss.

Vi kommer aldrig att glömma er!



Dags för medlemsavgifter

Medlemsavgifterna betyder mycket för Byalaget men framförallt så ligger den till grund till vilka som får Grängsjöbladet. Alla som bor i Gnarp delar vi ut till, andra skickas Grängsjöbladet med posten om dom betalar en del av portot.

Så här ser avgifterna ut; 100 kr/person. 150 kr/familj.

Om man vill ha Grängsjöbladet per post så måste man betala ytterligare 120 kronor. Portot kostar 120 kr.

Kom ihåg att skriva ditt namn oavsett hur du betalar! Vi bifogar inbetalningskort. Det går även bra att swisha till nummer 123 613 88 61.

Två åttioåringar

Rolf Mattson och Ove Wallberg har fyllt åttio år.

Pigga herrar.... 80 är det nya 5 8, visste ni det.

Grattis till er!



Vad som händer härnäst!

Den 1 mars är det fettisdagen – då bjuder vi in till Bruna bönor och semlor. från klockan 17.00 .Välkomna!

Anmälan till Anki 070 6309252, Ingagreta 070 6608311, Ellen 070 3948823. Senast 24 februari.

Onsdagsträffen den 2 mars är inställd, vi ses på tisdag istället.

I övrigt fortsätter vi onsdagarna som vanligt.

Ulla Backman

Ytterligare en person har gått ur tiden – Ulla Backman eller som hon nu hette Ulrica Makel. Hon var född och växte upp på ”Gränsekolan” där hennes föräldrar var lärare, Anna och Olov Backman. Dom berikades med fem barn; Ingrid, Anna Britta, Ulla Janne och Gunilla.

Ulla flyttade till USA och bodde strax utanför Washington med sin man Ferdinand.

Ulla arbetade inom cancerforskningen.

Hon tyckte om sin hemby och höll alltid reda på vad som hände i Grängsjö.och med alla som bodde här. De sista åren bodde Ulla i Sverige.

Ola Wahlman har initierat texten om Ulla.

Produktion: Carin Walldin och Marie Nordin

Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad, oftast i samma form som det här bladet.