

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna betyder mycket för Byalaget men framförallt så ligger den till grund till vilka som får Grängsjöbladet. Alla som bor i Gnarp delar vi ut till, andra skickas Grängsjöbladet med posten om dom betalar en del av portot.

Så här ser avgifterna ut; 100 kr/person. 150 kr/familj.

Om man vill ha Grängsjöbladet per post så måste man betala ytterligare 120 kronor.

Portot kostar 120 kr.

Kom ihåg att skriva ditt namn oavsett hur du betalar! Vi bifogar inbetalningskort.

Det går även bra att swisha till nummer 123 613 88 61.

Vad får man för avgiften?

Vi har ett stort utbud av aktiviteter. Varje onsdag har vi öppet hus från klockan 11.00, då alla daglediga är välkomna att träffas, prata, skratta och diskutera stort och smått. Ibland kommer en hemlig gäst. Vi fikar och ibland äter vi en lätt lunch till självkostnadspris. En mycket uppskattad och välbesökt sammankomst.

Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad med nyheter, artiklar, lite nostalgi och skvaller. Under sommarhalvåret har vi arbetskvällar, allt ifrån städning av vägrenarna till fastighetsunderhåll.

För övrigt - Fettisdag med bruna bönor, pimpeltävling, påsk-tallrik, majbrasa, kakbuffé, gökafton, surströmming, ljuskväll och lucia med julauktion, julgröt och på julafton brukar vi gå ut och leta efter tomten. Vi har ju även stugan på Rödkullen, dit vi åker på utflykter ibland.

Vi ser med stor glädje fram emot att återuppta dessa sammankomster tillsammans med våra medlemmar, både gamla och nya.

När Coronan har dragit iväg så kör vi igång!

Det här är en bild från Kalle Bergs och Ivar Buhrmans affär i Byn. På bilden ses Gunilla och Birgitta Buhrman.



Traditionen bröts, hoppas den kommer tillbaka

Jag, Kallebergstinas jänta, minns från tidigt 50-tal att Lucia och auktion firades på kapellet. Tomten kom på slutet och delade ut godispåsar till alla barn.

Minnets är extra starkt eftersom jag fick lov att fylla alla godispåsarna som morfar skänkte. Jag vet inte hur många påsar jag gjorde men då tyckte jag att det var hemskt många....

Varje år sedan dess har jag varit på kapellet när det varit lucia och auktion, det vill säga ca 70 år. Kanske har det varit uppehåll något år, men det minns jag inte. Greta Bydell tränade luciasången och därefter tog dottern Gun över det jobbet. Nu på slutet har Lovisa Svedlund och Ingrid Bergman tränat med lucia och tärnor, innan dess familjen Jonsell. Under 10 år var det samma luciatåg – sista året var det svårt att motivera tjejerna, dom var 17 år då.

Mat istället för Lucia och auktion

Vi gick miste om inkomster från kakbuffén och Lucia med julauktion, våra två stora inkomstkällor. Ja, hur skulle vi kunna ersätta detta? Ja, det tog en del tankemöda av styrelsen. Men så kom vi på att erbjuda medlemmarna att köpa kakor, ostkaka, röst, bullar och riskvastar. Det blev succé!

39 av våra medlemmar beställde ätbart och riskvastar. Tömt-lasse och Ottos-ove gjorde kvastar i förväg och hoppades att det skulle räcka. Dom gjorde 29 kvastar, ingen blev utan. Samma sak med brödet som tjejerna bakade i Östmans bagarstuga, inte ett enda paket blev över. För att inte tala om hur många ostkakor som Karin Wallberg gjorde..... Totalt sålde vi för över 13.000 kronor! Ellen Sjödin, Ingagreta Mattsson, Christel Hultin, Carin Walldin, Annki Norlin, Barbro Gunsth och Karin Wallberg kokte, stekte, bakade så det stod härliga till. Tusen Tack till er och Tusen Tack till er som beställde olika rätter. Det blev ett fint tillskott till kassan!

Kommande aktiviteter

Vi brukar här skriva om kommande aktiviteter – nu blir det inte så mycket men vi har tänkt att ha en grillning under våren ute på gården på kapellet. Datum törs vi inte säga.

Man ber också att vi ska kunna komma igång med onsdagsträffarna. Vi är många som längtar dit.

Nästa nummer av Grängsjöbladet kommer i februari.

Sedelförfalskningen i Trollsved 1887

En dag följde jag min skolkamrat Inge hem efter skolan. Inge bodde på Trollsved, drygt en mil från Grängsjö. Det som fastnade i minnet av besöket var det missfärgade golvet i kammaren. Där stod sedelpressen berättade Inge. Spännande!

Och ännu häftigare blev det när jag senare fick veta att jag var släkt med en av förfalskarna. Lars Mathias Rolander var min farmors farbror. Jag var stolt, Farmor skämdes!

Mycket har sagts och skrivits om verksamheten under de drygt 130 åren som gått sedan den sista sedeln spottades fram 1887, en del av det sagda är ogrundade rykten men en del är också trovärdiga fakta. Den som främst bidragit till en korrekt och sammanhängande bild av verksamheten är Jerker Brodén i boken "Historien om sedelförfalskarligan i Trollsved 1887".

Avslöjad av felstavning

Idag har vi endast en bank som ger ut sedlar. Riksbanken. Under 1800-talet kunde varje bank, tex Sundsvalls Enskilda Bank, ge ut sedlar. Kravet var att banken hade en säkerhet för sedeln. Det fick man genom insättning av de som nyttjade banken och ett eget kapital som buffert. Den som ägnade sig åt handel gick troligen till banken och satte in pengarna där. Dels fick de ränta dels var pengarna i tryggt förvar. Banken lämnade ett kvitto på insättningen, detta kvitto var själva sedeln som man kunde betala med när man handlade. Banken är den stora förloraren när falska sedlar kommer ut. Själva förfalskningen är ju ett löfte att banken skall betala tillbaka det påstått insatta. Idag är det bara Riksbanken som har rätt att trycka sedlar. Men vill vi betala med Euro går det bra om både köpare och säljare är överens.

Nå, vad var det nu som fällde dem. Det var väl inte lätt att tillverka en sedel som var exakt lika som en äkta. En avvikelse som verkade klantig var en felstavning. På den äkta sedeln var det skrivet "inlöses vid anfordran mot guldmynt". På den falska stod det "inlöses vid anfordran mot guldmynt". Rykten säger dock att felstavningen var medveten för att få ett mildare straff. På 1888-talet anade man nog oråd när drängar och torpare gick omkring med 50-lappar i fickorna. På den tiden syntes

det mer än idag vilken socialgrupp man tillhörde 50 kronor var mycket på den tiden. De falska sedlarna spreds främst i närområdet kring Sundsvall och Hudiksvall. Länsman Pira visste nog vart han skulle åka den där vintern morgonen när han med betjäning åkte till Trollsved.

Bengt Nordlund



GRÄNGSJÖBLADET



Nya tider in

Efter det år som vi just sagt Tack och Hej till känns det spännande att välkomna 2021. Må vi slippa samma trista nedsläckning av allt roligt som det här året har tvingat oss till! Inte för att vi tvingats utan för att vi inte vill sprida vidare dom små bacillerna. Corona bort – Nya tider in!

Början på året brukar vi prata medlemskap. Grängsjö Byalag har inga gränser, vi har medlemmar från Baståsen, Grängfors, Väster- och Östergrängsjö, Orrsjön, centrala Gnarp, Byn, Bymogarna och Åsvallen – det är var de flesta bor. Men vi har också medlemmar i Stockholm, Lund, Karlstad, Jönköping, Oslo, Hudiksvall, Timrå och Bergsjö. Vi har inga gränser. Alla som är intresserade får vara med. Vi gör heller ingen skillnad på fastboende eller sommarboende.

Välkommen!

Under den senaste tiden har flera nya familjer/personer flyttat in till vårt område.

Vi är så glada att husen hyser nya familjer och hälsar er välkommen till bygden! Extra glada om ni vill bli medlemmar i vårt byalag! Det kan vara ett bra sätt att komma in i gemenskapen.

