

Logen 2372 Framåt.

I vår bok, Vägen mellan broarna, presenterade vi de hus som fanns när vi skrev boken. Inga rivna hus även om deras historia kunde vara nog så spännande. Men det fanns ett undantag som råkade komma med nämligen Logen i Gränsfors, sid 74. Sven-Erik Nordin beskriver intresseväckande dess historia från början till slut. Läs gärna den innan du läser min berättelse.

Några 100-tal meter öster om Svedbro stod logen 2372 Framåts lokal. Jag har inte letat kunskap om byggnadens tillkomst, vilka tankar som låg bakom bygget och hur man hade råd. Den berättelsen väntar på att någon tar tag i pennan. Mina första minnen från Logen var basarer, musik och teater, ostkaka med saftsås eller sockerkaka med grädde, båda kostade 50 öre. Och dans, jag minns fortfarande Back-Johns stil när han dansar hambo.

Men, inget varar för evigt, tidigt 1960-talet blev det allt oftare som logefönstren var mörka på vinterkvällarna. De drivande blev allt färre och äldre, alternativa verksamheter lockar och vi har väl blivit nyktrare. Epoken gick mot sitt slut.

Samtidigt växte en hel del leklystna tonåringar upp i kommunens västra delar som ville ha något annat än Sjö kiosken och kiosken i Gränsfors.

Eldsjälen

Eldsjälen, som fattade ordförandeklubban och lockade in tonåringarna till bylogen hette Stig Lehnberg. Stig gjorde väl inte så mycket själv men han fick vår kreativitet att blomstra. Vi hittade på verksamheter och vi genomförde dem. Plötsligt var det upplyst på kvällarna i den tynande logelokalen. Vi hade formella logemöten även om de flesta otåligt väntade på den kommande dansen som var obligatorisk varje onsdag, orkestern var en liten grammofon.

Stig såg till att vi fixade en styrelse och en verksamhet som intresserade oss och även accepterades av trokänarna som en gång styrde. Alla som ville vara med fick lösa ett medlemskort som också gav tillträde till regionala aktiviteter. En sådan var bordtennis två kvällar i veckan.

Jag vill minnas att vi var rätt framgångsrika när vi matchades mot andra loger i norra Hälsingland. Lars-Göran Bygren och Owe Walldin var ankare i laget. Vi spelade teater och musicerade. Jag minns ”julgranen” vi släpade in när vi lockat gamla medlemmar till fest. Granen var en stor oformlig martall som vi hittade på Åsmyren. En gäst från de större metropolerna var Jokkmokks Jocke som gladd nästan fullt hus. Den kanske största aktiviteten var den offentliga danskvällen med levande musik. Orkester hade vi tillgång till. Leif Persson med två kompisar lockades spela hela kvällen.

Formella hinder som vi blev påmind om i sista minuten: Offentliga danstillställningar kräver tillstånd. 1960-talets polisman i Gnarp Lasse Silén, förstod nog att det här var viktigt. Tillståndet ordnades över dagen, men det krävdes också två ordningsvakter varav en skulle vara utbildad. IOGT:s vanligaste ordningsvakt Johan Lundmark kände väl kravet. Undertecknad till denna artikel fick förtroendet att vara ordningshållare nr två med respektingivande mössa.

Dessa rader är i huvudsak plockade ur minnet. Ett och annat papper har jag dock hittat som visar att något hade hänt för snart 60 år sedan. En kvartsrapport för Hälsinglands norra distrikt av IOGT visar att 6 loger av 33 hade ett ökat medlemsantal 1962. Största ökningen svarade Logen 2372 Framåt i Gnarp för med 32 nya medlemmar.

Skola, parbildning, utflyttning i allmänhet dränerade bygden på leklystna tonåringar. Lokalen drog sin sista suck som träskofabrik. Träskor förgås snart men den ungdomsgårdsutbildning vi fick sitta i hela livet. Tack Stig!

Bengt Nordlund



Pandemislut, eller inte riktigt än....

- Bokningar har börjat komma in - den 29/6 och 12/8.
- Styrelsen har träffats en gång varje månad och senast så bestämde vi att försöka ha surströmming, som vi brukat, någon gång i september.
Även årsmöte i september. Datum meddelas i Grängsjöbladet som kommer nästa nummer i slutet av Augusti.
- Musikkvällar, boka in datumen; 15 juli, 22 juli, 5 Augusti, 12 Augusti.
Det kommer att bli temakvällar, till exempel en kväll med Disneymusik, Ballo, en kväll med Country och och någon kväll med visor och pop.
Information kommer via Face Book och affischer. Ingen entré men vi tar betalt för fika. Två av kvällarnas intäkt går till Grängsjö kapell och två går till Act, hjälp i Afrika. Andreas Leek, vår nya kantor, kommer att vara ledare på musikkvällarna.
Vi dukar Coronasäkert.

Välkomna!

**Två medlemmar har lämnat oss.
Gun Eriksson, Grängsjö och
Anna-Karin Sjölander, Byn.**
Vi önskar Gun och Anna-Karin Vila i frid.



Det är björn i byn!



Produktion: Carin Walldin och Marie Nordin

Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad, oftast i samma form som det här bladet.



GRÄNGSJÖBLADET



SOMMARKVÄLLAR
VID GRÄNGSJÖ KAPELL

ALLSÅNG
LIVEMUSIK
TÄVLINGAR
FIKAGEMENSKAP
ANDAKT
MINGEL

TVÅ TORSDAGAR I
JULI: 15/7 & 22/7

TVÅ TORSDAGAR I
AUGUSTI: 5/8 & 12/8
18:30-20:00