

## Städning 4 maj

I alla år har vi städad efter vägrenarna, så gör vi även i år. Man kan plocka skräp utanför sitt hus men även gå iväg tills man möter sin granne som är ute i samma ärende.

Vi hoppas att det blir riktigt många som deltar i arbetet med att hålla byalaget rent. Det är inte klokt hur folk slänger tomburkar, korvpapper och kaffemuggar efter vägen. Några saker kan man hänföra till att det "tappats" från släpvagnar. Oavsett vilket så tar vi reda på allt som inte ska ligga i diken och efter våra vägar. Jag (cw) kommer att åka runt med kassar och säckar. Stora grejer kan man lägga i vägkanten så hämtas det upp.

Vi startar kl. 17.30 och från 18.00 så håller vi korven varm utanför kapellet. Välkomna!

## Nya medlemmar

Så fantastiskt roligt att vi får nya medlemmar! Vi är nu 113 familjer i byalaget. Nu längtar vi bara efter att pandemin ska dra åt pepparn. ....vi måste få ses och ha kul. Alla nya – känn er mycket varmt välkomna!

## Styrelsemöte

Vi har styrelsemöte varje månad, per telefon. Även om det inte finns så mycket att diskutera tycker vi att det är viktigt att höras.

Vi hade möte den 21 april. Vi pratade om behovet av att måla fasaden. JP Färg från Hudiksvall kom och skakade på huvudet. "Aldrig sett något sådant." Dom tog med en flaga av 3 färglager för att skicka på test. Därefter återkommer dom till oss med förslag på hur man ska göra och ett kostnadsförslag på skrapning och målning.



## Löshästar



**Bilden är från Nybovallen. Där var löshästar, får och kor hela somrarna.**

Älgarna höll sig borta när kor och hästar var på plats. Mamma undrade alltid vart allt hårt bröd tog vägen – älgkalvarna, hästarna och fåren gillade brödet. Men inte korna. Kossorna kom ifrån Trollsved och gick hem på kvällarna för att bli mjölkade. Hästar och får släpptes på "lösbeta" varje vår och togs in på hösten.

## Västansjövallen

**Den här bilden visar på alla invånare på vallen.**

Tant Margreta och Gunhild var bojänter och hade kor i boan ganska länge, början på 60-talet vill jag minnas. Tant Margreta kokade messmör ute i en trebentpanna så det luktade himmelskt över hela vallen.



## Fortsatt hjärngympa.....

Nu kommer ord på F och G

- Hä va ' lå falle högt
- De där klänninga ä gammal å frön hon
- Men flöss ' ent mä smöre e '
- Kanent kliv öpp – äh sä falit ....
- Skant dô ha nå flöter ' e?
- Ta hit flôthöna!
- De hä tyge är sä frönt...
- Idag är ja bra ' nog fäjen
- Åh va ho fôrola
- Dom dä ungan fales sä hä änt lektnant...
- Våra katta ä frästoket ho nu...
- Ha ' lô åka fäkuk nån gång?
- För ' tebaks geck ve te ån ätter vattne
- Men titt va flurig ho var
- å baker å baker, men hä förslôr ingan.
- Han geck i ' gäle om lögdan
- Olssons jänten går i gålan på söndagan
- Ja, ja tjater på ' n men hä gör ingen môn
- Monica går mä rôck en gång i vecka
- Nu få ve no sta gå mä kokning snart
- Bengt geck no utpå han nu
- Karin kan vara gôraset ho
- Ho greser på bena
- Gu ' va ' ja ä ` gålsjuk...
- Momma hade nå gnag hele live ho....
- Våra katta är goschlen ho
- Åh, va ja grôna på de där
- Ho grena sta branog fort
- Gud ' e ' klagan va toket hä vart



Jag tror inte att det är rätt stavat, och inte vet jag om nån vet hur det ska stavas.

Ni får ta det som det är!

Produktion: Carin Walldin och Marie Nordin

Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad, oftast i samma form som det här bladet.



# GRÄNGSJÖBLADET



## Påsktradition

Annandag Påsk är det tradition att svenska

kyrkan har sin gudstjänst på Grängsjö kapell.

Vi hade planerat att vara utomhus men eftersom det blåste så ljudet inte hade fungerat så var vi inomhus. Detta beslutades på Påsklördagen så vi hann inte med informationen.

Ifjol blev det inget på grund av pandemin. Nu har vi lärt oss en del, bland annat att sända gudstjänster via Face Book. Det har gjorts ifrån Jättendals kyrka. Harmångers kyrka har renoverats i ett år och i Gnarps kyrka går det inte att sända ifrån, det beror på att kyrkan är så stor att ljudet går runt. Tro det eller ej men gudstjänsterna spelas in via en mobiltelefon. Fantastisk utveckling av telefonerna. Vi var åtta personer på plats, flera får man inte vara, men på FB var det nästan 50 som tittade och lyssnade.

Signe Ek var präst den dagen och för första gången hörde vi Andreas Leek spela. Andreas är ny pedagog men som också fungerar som organist.

Tack till Signe, Andreas och Jessica som stod för inspelning och annan organisation.

