

Familjen Svedlund

Fredrik är uppväxt i Svedbro och Amanda är inflyttad från västra Hälsingland. Paret höll sin bröllopsfest för ett år sedan på Grängsjö Kapell.

Familjen köpte en gård i Östergrängsjö vid namn Brosveden, bostadshuset har de renoverat och nu pågår bygge av en ny loge efter att förra vinterns snömassor raserat den gamla logen.

Fredrik som är fjärde generationen Svedlund i Grängsjö har många strängar på sin lyra, som egen entreprenör samt som Väghyvelförare, Grävmaskinist och Skogsmaskinförare på pappa Mats företag Svedlunds Entreprenad AB. På vintrarna ägnar han många timmar åt snöröjning.

Amanda jobbar inom vården men är nu hemma med barnen. Hela familjen trivs bra på gården, barnen (främst dottern än så länge) roar sig bland annat med att leka ute i sin egen klätterställning.

Som tur är för oss i Grängsjö ser vi en ljusning av bygden tack vare att denna unga familj inte är den enda med små barn, tillväxten ser god ut nu för bygden. Varför vi ser familjen Svedlund som praktexempel på livskraft och framåtanda i Grängsjö.



Mamma Amanda, Pappa Fredrik, dottern Olivia 2 år och sonen Gunnar 4 månader.

Mackarnas dag 18 maj på Ers-Mäss



Korvgubbe.



Johan och Lindas mack.



Några av cruisarnas bilar.

Den 29 maj fylldes en buss..

..med 26 resenärer. Färden gick till Backsjön i Näsåker, Sollefteå kommun. Här hittar man världens nordligaste tulpanodling. Här tittade man och lärde om tulpanlökar, det finns oerhört många olika sorter. Även lunchen intogs här. Färden gick sedan till Nämforsen där man tittade på hållristningar. Bussfärden gick sedan hemåt via den sk. ”Turistvägen”, och i Viksjö blev det fika på nostalgi caféet. Man passade också på att tacka tjejerna i köket för deras insatser varje onsdag under vinterhalvåret – Ellen, Ingagreta, Anki och Karin. Dom får åka på Måsen och smörja kråset någon valfri dag eller kväll. ”Gubbarna” som ofta gör lika stora insatser i disken och på vedbacken får också vara med. Tusen Tack till er alla!



Vad som varit sedan sist:

- Den 7 och 11 maj var lokalerna uthyrda.
- 21 maj städade vi efter vägen mellan broarna

Framöver

- 11 juni och alla tisdagar i juni, 15 augusti till och med september är det arbetskvällar, 18.00-20.00
- 11 juni är vi på Rödkullen, städar och fikar
- Juli månad till och med 15 augusti har vi ledigt
- 13 och 29 juni är det uthyrt
- Den 6 juli har Turistbyrån hyrt lokalerna för barnkurser. Då ska barnen prova på att tova och att bygga fågelholkar
- Nästa månadsmöte blir den 6 augusti - Välkomna då!

Investering

Varje år gör vi en nödvändig investering - nu är det dags för en helt ny avloppsanläggning. Det kostar pengar så det gäller att ligga i.....

ABF på besök

Vi kommer att samarbeta med ABF och på så sätt få stöd för vårt kulturarbete. Många av våra aktiviteter är direkt kulturbärande och vi är glada över deras intresse för vårt arbete.

Tack till Larsa

Lars Erik Anderssons, anhöriga som lät oss arrangera minnestunden efter begravning i kyrkan. Vi önskar honom Vila i frid!



GRÄNGSJÖBLADET



Kakbuffé för sjunde året....

Det är alldeles fantastiskt så många som kommer till oss och äter våra kakor!

I år var det nog det år som drog den största publiken. Man börjar räkna men till slut tappar man bort sig. Så man räknar bara pengarna. Nu är det också lite svårt eftersom så många använder sig av swisch. Då ser vi inte hur mycket som kommer in, inte just då men dan efter kan vi se det. Men som Ingagreta sa så behövs varje krona nu när vi ska gräva för nytt avlopp.

Det ger upphov till många skratt när vi planerar kakkaket. Vem som ska baka och vad kakorna ska heta. Det är kul, vi säger tack till alla som kom och alla som bakat!

