

Kaptenstorpet

Den här gången har Grängsjöbladet hälsat på Mari Nordin i Kaptenstorpet.

Mari har haft en fast punkt i Kaptenstorpet sedan sina tidiga barnaår. Kaptenstorpet var tryggheten vart hon än befann sig i landet. Hon har flyttat en del. Somrarna tillbringade hon här i Grängsjö.

Mari föddes i en taxi på Alnön. Hon har bott i Näsviken, Skellefteå, Byske och Lakaträsk i Västerbotten. Hamnade så småningom i Luleå där hon var gift och fick sina två döttrar.

2014 flyttade Mari till Kaptenstorpet i Västergrängsjö. Här har hennes föräldrar och morföräldrar vuxit och arbetat.



Motorer

Mari föddes i en taxi och har alltsedan dess varit färdig av motorer. Hon gick fordonsteknisk linje på gymnasiet och har jobbat som bilmekaniker. Men som busschaufför har hon jobbat mest hela sitt liv. Och kör fortfarande buss, numera i vår kommun. Bergsjö - Hudiksvall, Bergsjö-Hassela, Hudiksvall-Gnarp. Numera heter arbetsgivaren Byberg & Nordin.

Inget bus

Det var roligt att höra att det är sällan busliv på bussarna. På någon nattkörning har det väl hänt att någon varit lite överförfriskad men aldrig hotfull eller särskilt stökig.

Fritiden

När vi frågar om fritidsintressen så säger Mari att hon jobbar ju jämt – hinner inte så mycket men om fyra år går hon i pension och då.....men redan nu har hon huset att sköta och jorden runt huset med blommor och grönt. Mari läser också mycket böcker. Ett annat slumrande intresse är teater och revy.

Hon har både satt upp och spelat teater. Så nu utmanade vi henne på att kappellets scen står till hennes förfogande när hon får bättre med tid.

Författare

När någon skrivit flera än två böcker kan man kalla sig författare. Det har Mari gjort så hon är Byns författare. Det har blivit både romaner, kåserier och en bok med titeln *"Rapport från en bussratt"*. Böckerna har kommit ut på Ord & Visor ett förlag i Skellefteå. En ny roman ligger för läsning hos ett förlag i detta nu.

Kaptenstorpet

Mari älskar att bo i Kaptenstorpet nu. När hon var yngre var det väl kul att vara ute och parta men det har man gjort ifrån sig så nu är det skönt med livet i Västergrängsjö med katten runt benen.



Kommande aktiviteter

6 april – Uthyrt privat

22 april – Gudstjänst

30 april – Valborgsmässofirande
Brasan tänds kl. 20.00

Nästa månadsmöte

7 maj – kl. 18.00



Sedan sist

Efter förra månadsmötet har följande hänt: En välbesökt teaterföreställning, vi har dessutom haft lokalerna uthyrda till Byns Vattenförening, Hästavelsföreningen, Företagarföreningen och en kurs i stickning.

Lite nyheter från årsmötet.

Det var välbesökt – cirka 25 som fattade beslut och som mumsade på Karin Wallbergs ostkaka.

Ny redaktionskommitté för Grängsjöbladet blev Urban Norlin, Helena Andersson och Carin Walldin.

Vi påminner:

Om att Owe Walldin tar emot bokningar av våra lokaler för hyra: 070-564 97 33.

Om man vill ge en gåva till Grängsjö Byalag i samband med begravning så finns ett Minnesblad att hämta på kapellet.

Årsmötet diskuterade våra stadgar och beslutade att styrelsen utser ett par personer som ser över dessa och kommer med förslag till nästa årsmöte. Våra nuvarande stadgar läggs ut på Hemsidan.

Grängsjöbladet ska också läggas ut på hemsidan. På grund av slarv har detta inte skett på sistone men ska nu vara åtgärdat.

Vi valde styrelse och en massa ansvariga till alla våra aktiviteter.

Läs på hemsidan!

www.grangsjobladet.se

Snart så...



GRÄNGSJÖBLADET



Prinsen kom till byn den 28 mars.
Gunnar Eklund tolkade Torgny Lindgrens berättelse, i brokiga blads vatten...
60 personer gillade föreställningen och tårtan

Onsdag 17 april
Underhållning i samband med
Påskbuffén.
Signe Ek & Fredrik Unger

Söndag 22 april
Gudstjänst kl. 11.00
Varmt Välkomna!

Lördag 18 maj
Då åker vi mellan tre Nostalgi-
mackar- Gulf i Västergrängsjö, BP i
Gällsta och Caltex i Sörfjärden

Torsdag 30 maj
Kakbuffé

Lördag 29 juni
Långloppis mellan broarna