

Grängsjö Bladet

Grängsjö Byalags informationsblad

Redaktion: *Sven Erik Nordin*
Pontus Ohman
Ola Wahlman
Jagrid Berglund

Årgång 1 November 2010

Nr 9



Aktiviteter mm

Påminnelse: Luciaträningen börjar tisdag den 9/11 kl. 18.00 och fortsätter de fem tisdagar som sedan är kvar, innan Luciafesten den 10/12. Sara hälsar alla barn välkomna!

Luciafest av traditionellt slag med Luciatåg, lotterier och auktion blir det på kapellet fredagen **den 10 december (Nobeldagen) klockan 18.00**. Ta med plånboken!

Höstfesten den 8 oktober gav en välbehövlig förstärkning i kassan - 4 500 kr netto! Tack alla som hjälpte till!

Studiecirkeln om Grängsjö hus och gårdar återstartade den 27/10, då Bertil Sundin gästade kapellet (se bild på förstasidan). Från den 10/11 kommer vi att träffas varannan onsdag. **OBS tiden: kl. 18.30**.

Öppet hus i kapellet fortsätter varje onsdag kl. 11.00. Fika och trevlig samvaro utan pretentioner... Onsdagen den 27/10 visade Viola Schavon ett omfattande utbud av garner för stickning.

Nytt namn på kapellet: Så vitt redaktionen känner till har ännu inte något förslag inkommit. Alla kreativa Grängsjöbor: Hitta på något!

Tunnbröd hade bakats till höstfesten - och fick då en strykande åtgång. En del av oss hann inte ens fram till försäljningen förrän allt var slut. Nu har en ny omgång bakats - och är tyvärr redan slutsåld! Vi hoppas att det kommer mer!

Vedboden har fått en ”altan” (modell mindre) framför dörren. Återstår själva trappan från markplanet - vilken förhoppningsvis vid detta blads utgivning redan finns på plats.

Ytterbelysning på kapellets baksida har monterats - vilket bland annat betyder att vår hyresgäst har lättare att se var han går i höstmörkret.

Kvastar kommer att tillverkas till auktionen i samband med Luciafesten den 10 december. Björkris och kråkbärsris har anskaffats. Det senare brändes nyligen vid en särskild procedur för att bli allra bäst till kvastar. Kvastbindningen har också sannolikt ägt rum första onsdagen denna månad.

Personalutrymme i anslutning till köket skall göras i ordning, vilket bl.a. kommer att innebära varmvatten till köket. VVS-arbetet tycks vara den kritiska biten - eller snarare kanske tidsutrymme för dem som har kompetens på området.

Skänk saker till Luciafestens auktion!

För att auktionen skall bli både trevlig och intressant - och dessutom förstärka byalagets ekonomi - så behövs föremål till auktionen. Du som varit med tidigare vet ungefär vad som brukar efterfrågas - och du som inte varit med, fråga någon granne som har den erfarenheten!

Du som har intresse/anlag för bakning och vill bidra med egna produkter: Pepparkakor, saffransbröd, rullrån, struvor, ostkaka, paltbröd kan vara sådant som går åt... Om du har frågor runt detta, kontakta:

Inga-Greta 0652-21042

Ellen 0652-21155

Ingrid 0652-21256

Ann-Kristin 0652-14139

Ekonomi

Byalagets ekonomi var för en månad sedan något ansträngd p.g.a. investeringen i bild- och ljudanläggning. I dag ser det betydligt bättre ut, bl.a. därför att en del av det ansökta bidraget betalats ut. I sammanhanget förtjänar också nämnas, att Byalaget nu har sammanlagt 64 betalande familjer...

Det perfekta bladet?

En och annan i läsekretsen uttrycker ibland någon sorts uppskattning över Grängsjö-Bladets utgivning, vilket förstås gläder redaktionen mycket. Dock är det fortfarande så, att antalet inlämnade bilder, texter, eller förslag från läsare utanför redaktionens krets lyser med sin frånvaro. Ni har ju alla en alldeles unik chans att påverka innehållet och själv bidra till detsamma, och någon mindre formell organisation med kortare beslutsvägar är det svårt att tänka sig. Säkert har du någon spännande bild eller någon rolig historia med anknytning till bygden, som skulle platsa i detta blad. Vi har svårt att tro, att bristen på bidrag "utifrån" skulle bero



På grund av älgjakten föregående månad förändrades tillfälligt sponsringsbilden för detta blad. I stället för Urban Norlins Åkerigrus AB blev det nu Wahlman Textil som stod för "tryckningen". På bilden är det Viola Schavon som försöker få fart på en trilskande kopiator...

på uppfattningen att bladet är så bra att det inte kan bli bättre! Fatta pennan eller telefonluren alltså och kom med bidrag eller förslag på innehåll! Tyvärr kan vi inte utlova större honorar för publice-rade bidrag än vad redaktionens medlemmar erhåller - men på det sättet medverkar man ju till att Byalagets ekonomi inte alls belastas. Och bara att få medar-beta i denna exklusiva skrift måste ju vara belöning nog! Kom igen nu, och visa att Grängsjö-borna är ett kreativt släkte - även på det här området!

Omslagsbilden

Onsdagen den 27 oktober återupptogs alltså den kamratcirkel som startade föregående vinter.. Den handlar som bekant om bygdens hus och gårdar och deras historia - liksom kanske också en del om dem som bott i husen och gårdarna. Med oss denna första kväll var bekante Bertil Sundin, som för ett par år sedan lotsade oss genom en cirkel om ”Grängsjös och Byns historia”. Han gav oss nu handfasta tips om hur vi söker information, och på bilden demonstrerar han i datorn sina egna resultat, efter några dagar på Landsarkivet i Härnösand. Då gäller det den egna ursprungsbyn Årskogen.

Skolträff

Förslaget om skolträff för dem som gått i Grängsjö skola har väckt intresse. Flera har hört av sig, och det förefaller sannolikt att det blir någon form av träff till sommaren. Plats för idéer omkring detta!

Hus och gårdar i Grängsjö

Som bekant har cirkeln om hus och gårdar i Grängsjö och deras historia startat. På bilden nedan syns en del av västra delen, som det såg ut för ca 50 år sedan...



Fotografikonstens uppfinnare åstadkom en revolution när det gäller att till eftervärlden bevara miljöer. Flygfotoet ovan togs sannolikt 1958 och visar längst ner "Ekloms" (där nu Stefan och Berit Kasos bor), samt där ovanför f.d. Sundins möbelaffär med tillhörande snickeriverkstad och bostadshus, där numera Eva och Sven Erik Nordin bor. Överst ser man de växthus där ursprungligen Mauritz Engberg odlade gurkor. Växthusen är sedan länge rivna, och i huset nedanför växthusen, ungefär mitt i bild, bor numera Bengt Zetterlund. Till vänster därom står på bilden "Lenas stuga". Den revs för många år sedan.