

# Grängsjö Bladet

Grängsjö Byalags informationsblad

Redaktion: **Sven Erik**  
**Mordin**

Postus Ohman **Argång 1** **Oktober 2010**  
Ola Wahlman  
Jugrid

*Nr 8*

Berglund



## Höstfesten

Som tidigare meddelats via brevlådor och på de vanliga anslagsplatserna anordnade byalaget en höstfest sista fredagen. Förutom att det alltid kan vara trevligt med fest, så fanns det denna gång åtminstone två särskilda anledningar. Dels var kapellets utvändiga målning färdigställd, och dels fanns nu den nya bild- och ljudanläggningen installerad och klar.. Vi var 48 personer som deltog i festligheterna och kunde njuta bl.a. av en helt otrolig ”exotisk planka”. Den täckte nästan ett helt bord och var så vacker att skåda att det nästan var synd att förstöra konstverket, men när man hade börjat äta av den, så var det nästan svårt att sluta... Sanslöst läckert! Tack ni som lade ner tid, arbete och omsorg med att komponera denna ”bräda”!

Ett antal paket med byalagsbakat hållbröd såldes slut på nolltid, och ett välfyllt prisbord gjorde kvällens lotter lättsålda, så de tog också snabbt slut.

Filmen om Ragvaldsnäs dansbana visades bara delvis, eftersom problem uppstod med ljudet.

Ove Walldin hade varit flitig med kameran och föredömligt dokumenterat såväl fasadmålningen som monteringen av bild- och ljudanläggning, och hans bilder visades i form av ett bildspel i den nya anläggningen. En av detta blads redaktörer visade på samma sätt ett antal bilder, tagna från 1959 och fram till i dag.



*Inga-Greta har just klippt bandet, och därmed är vår nya bild- och ljudanläggning invigd! Ellen och Ann-Kristin håller i varsin ände av bandet, och ordföranden Urban dirigerar ceremonien...*



*Festdeltagare fyller sina tallrikar med godsakerna, och ingen behövde gå hungrig från bordet. De berömligaste superlativen haglade över dem som åstadkommit detta!*

## Aktiviteter mm

**Luciaträningen börjar tisdag den 9/11 kl. 18.00** och fortsätter sannolikt de fem tisdagar som sedan är kvar, innan Luciafesten den 10/12. Liksom de två föregående åren är det Sara som håller i det hela, och hon önskar alla barn varmt välkomna.

**Öppet hus** i kapellet liksom föregående säsong varje onsdag kl. 11.00. Årets första öppet hus var redan den 6/10. Under veckorna fram till Luciafesten skall alster till den då traditionella auktionen tillverkas - vilket alltså kan ske bl.a. på dessa onsdagar. Alla är välkomna - utan några aktivitetskrav!

En **förslagslåda** skall sättas upp i anslutning till kapellet, som kanske via ett förslag där kan få **ett nytt namn**. Men alla förslag kan förstås lämnas - om verksamhet, sätt att få in pengar, trivselbefrämjande åtgärder, mm...

**Studiecirkeln om Grängsjö hus och gårdar**, som inleddes förra året, återupptas onsdagen den 27/10 kl. 18.00, då Bertil Sundin medverkar.

**Målningen av kapellets ytterväggar** slutfördes den 11/9, och den nya bild- och ljudutrustningen finns sedan någon vecka installerad - och som framgår i detta blad även testad och använd. Det är också städad och klart efter nämnda aktiviteter. Ett stort tack till alla som jobbat med detta!

**Bryggorna** vid badplatsen är upptagna inför vintern.

**Tunnbröd har bakats** och såldes snabbt på höstfesten...

**Köksutrustningen har kompletterats** med bl.a. ett tillräckligt antal matskedar.

**Personaltolett och städskrubb** skall iordningställas, liksom trappa till vedboden. Det finns möjligheter för intresserade att hjälpa till!

**Kvastris** skall efter lövfällningen anskaffas för bindning av kvastar till luciafestens auktion.

### Ekonomi

Byalagets likviditet är tillfälligt ansträngd p.g.a. utgifterna för bild- och ljudanläggningen, men kommer förstås att förbättras när det utlovade bidraget från Länsstyrelsen utbetalas. Glädjande är t.ex. att St Erikskretsen vid upphörandet skänkte sina tillgångar, 1600 kr, till Byalaget - samt att loppisförsäljningen i Innigårn inbringat ytterligare 700 kr. Att antalet betalande medlemmar i byalaget ökar är förstås också glädjande - i flera avseenden, inte bara ekonomiskt.

### **Omslagsbilden**

I fredags, den 8 oktober, var vi 48 personer som njöt av en fantastisk ”exotisk planka”, som syns i förgrunden. Potatissallad, hembakat bröd och andra tillbehör fanns på det lilla runda bordet intill - med bland annat nyplockade björnbär (!!!) från fam. Mattssons trädgård. Bilden gör inte rättvisa åt den fantastiska måltiden. Det var verkligen en fest! Mer om evenemanget på sid. 2.

### **Skolträff?**

Förslag har inkommit om anordnande av någon form av skolträff för dem som gått i Grängsjö skola (Skolan lades ner våren 1958). Intresserade kan kontakta någon i redaktionen.

### **Nytt namn på ”Kapellet”!**

Vår i flera avseenden ”nya” samlingslokal borde kanske få ett mer adekvat namn, som bättre passar till den numera avsevärt sekulariserade användningen. Som meddelats på omstående sida kommer snart en förslagslåda - men du behöver inte vänta på den... Lämna gärna ditt namnförslag redan nu, till någon i styrelsen eller detta blads redaktion!



*Full aktivitet i köket, när måltiden var slut och allt skulle plockas undan och diskas. Positivt och glädjande med frivilliga insatser av gästerna, som gjorde att det hela gick fort och lätt...*