

Grängsjö Bladet

Grängsjö Byalags informationsblad

Redaktion: Sven Erik Nordin

Postus Ohman

Ola Wahlman

Jagrid Berglund

Årgång 1 Juni 2010

Nr 4



Vårbasaren

Omslagsbilden

På förstasidan ser vi Gunnel Östman sälja ett paket rån till Siri Sjölander från Bergsjö vid Grängsjö Byalags vårbasar den 29 maj. Glädjande förstås att till och med Bergsjöbor gynnar vår verksamhet...

Ett **stort tack** till alla som jobbade med basaren, alla som skänkte saker till vårt loppis, hantverkare och andra som hade egen försäljning - och alla som besökte evenemanget, handlade och bidrog till den trevliga stämningen!



F.d. Grängsjöbon Margit Nordin har tagit fram stora plånboken för att betala sina loppisfynd. Redaktörens fru Eva bistår, och Ingrid Berglund längst till vänster, som handlar kassan, avvaktar lugnt likvid för varorna. Allt från cyklar och trädgårdsmöbler till tofflor, gamla LP-skivor och små porslinsfigurer fanns att köpa - ofta till osannolikt låga priser...

Besökarna som vandrade omkring bland varorna i Grängsjö Kapell eller tog en fika eller varm korr i "lilla salen" kunde samtidigt njuta av behaglig pianomusik - framförd i en angenäm volym, som inte gjorde det svårt att samtala. Vid pianot Grängsjöbon Christer Jonsell.



Här en annan Grängsjöbo, "Ove på Backgårn", som efter inköpen tar en kopp kaffe tillsammans med sina systrar Marianne och Margareta. De bor numera på andra håll i kommunen men har återvänt till Grängsjö vid detta tillfälle.

Den gångna månaden

Efter senaste utgåvan av Grängsjö-Bladet firades Valborg den 30 april med sedvanlig brasa strax öster om avtagsvägen mot Orrsjön. Drygt 60 personer hade samlats för att på detta sätt manifestera vårens ankomst. Trots brasan tog det sedan nästan ett par veckor innan värvärmen verkligen infann sig...

Den 13 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, ordnades sedan traditionsenligt gökotta på berget nordost om kapellet. Ett antal Grängsjöbor infann sig i arla morgonstund – dock inte göken.

I övrigt har under månaden de nedtagna rönnarna intill kapellet kapats upp till kaminved och ligger nu i vedboden. Ris och annat har städats bort, och återuppmurning av den nedrasade skorstenen har påbörjats. Sören har ordnat toalett, tvättställ och varmvattenberedare, som redan installerats och ersatt tidigare, uttjänt utrustning. F.d. vaktmästarbostaden på andra våningen har fräschats upp och är nu åter uthyrd. Som framgår av omslagsbild och vidstående sida har också vårbasaren genomförts. Vädret såg på lördagsmorgonen väldigt tveksamt ut, och dimman låg tät över Grängsesjön, men sedan klarnade det upp, och vi förskonades helt från regn. Solen tittade till och med fram litet. Det var lagom mycket folk för att inte trängseln skulle bli besvärande. Alla hann titta i lugn och ro på de saluförda varorna, och man hann prata med varandra. Det var en strykande åtgång på Byalagets egna produkter, tunnbröd och rån, och affärerna i sin helhet gick bra. Resultatet blir ett överskott som kommer väl till pass för t.ex. kommande målning av kapellets fasad. Anledningen till Grängsjö-Bladets något försenade distribution den här gången är för övrigt just att vi ville få med något från basaren redan i detta nummer.

Juni månad

Traditionellt är väl juni en månad då byalagets gemensamma aktiviteter kanske får stå tillbaka för mer enskilda verksamheter, och de flesta har mycket att göra hemma. Sälunda gör också studiecirkeln om byns hus och gårdar nu sommaruppehåll, för att återupptas till hösten. Detsamma gäller onsdagarnas traditionella ”öppet hus” i kapellet, vilka alltså nu upphör. Förhoppningsvis start till hösten igen.

I stället har motionscyklingen kommit i gång för säsongen, från den 24/5, och pågår dagligen, så länge intresse finns. **Tisdagskvällar är t.v. arbetskvällar** i Byalagets regi, och det finns fortfarande mycket att göra, så du som har tid och lust är mycket välkommen! Samling vid kapellet varje tisdagskväll alltså.

Nybygge i Grängsjö

Från tillförlitlig källa meddelas, att Thomas och Mona Lundin har för avsikt att sälja sin nuvarande bostad och bygga ett nytt hus närmare sjön. Studiecirkeln, som skall dokumentera Grängsjös hus och gårdar, får här alltså ett unikt tillfälle att vara med från början!

För 50 år sedan



Rinnande vatten är nästan alltid intressant - även som fotografiskt motiv... Ja, vatten över huvud taget för resten. Så fort det finns en vattenyta med i en bild, så får den liv på ett nästan magiskt sätt. Och det finns väl förstås också en anledning till att människor alltid vill ha utsikt över vatten. Man är ju beredd att betala avsevärda summor för en sjötomt - eller för att bara se vatten från sitt hus. Man får ju faktiskt till och med ett högre taxeringsvärde på sitt hus, om det har "sjöutsikt"...

I Grängsjö har vi ju Gränsesjön i blickfånget, men när jag började fotografera, så letade jag motiv med vatten även på andra håll, liksom förstås även speciella detaljer och perspektiv runt denna sjö.

Jag vill minnas att jag under några år ganska ofta körde vägen runt sjön för att få låna

"Lägdans" eka på södra sidan, när jag skulle ut och fiska. Och sedan jag fick tillgång till moped var inte heller den branta backen vid Wahlmans på hemvägen avskräckande.

Mellan den stora ladan vid "Lägdanne" och den mindre byggnaden öster därom, rann en liten bäck - och rinner väl fortfarande. I den lilla bäcken fanns också nedsänkt en trälåda av ganska grovt virke. På somrarna rann oftast bara en liten rännil i botten på denna låda, men vid vårnas snösmältning - vårfloden - rann här så mycket vatten att lådan blev full, och vattnet strömmade över dess kant.

Jag har för mig att den mindre byggnaden här benämndes "sommars-fäjs" - vilket i så fall skulle betyda att Alfred Sjö eller någon annan hade haft mjölkkor här på somrarna. I så fall förefaller det också troligt att det omnämnda "karet" i bäcken (på bilden här ovan) användes för att kyla mjölk i. Man ställde väl då helt enkelt ner den stora mjölkflaskan av plåt i det strömmande och kalla vattnet. Kanske kunde man också täppa till en del av hålen i lådan och på så sätt reglera vattennivån.

Det var för övrigt i denna lilla bäck - fast betydligt högre upp - som jag en gång byggde en liten damm till mina rudor, som en torr sommar höll på att omkomma i min grävda damm hemma. Men samma kväll som jag med mopedens hjälp transporterade de små rudorna dit i en hink, så började det regna. Det blev sedan ett sådant skyfall att bäcken svämmade över. Dammen sköljdes bort - och rudorna hamnade i sjön...

Bilden till vänster togs tisdagen den 19 april 1960 med min gamla bälgkamera av märket "Solida II", och filmen var en "TURA" med en känslighet på endast 17 DIN. Den framkallades i Kodak D-76. /Sven Erik