

Grängsjö Bladet

Grängsjö Byalags informationsblad

Redaktion: Sven Erik Nordin

Ola Wahlman

Jagrid Berglund

Årgång 2 Oktober 2011

Nr 20

www.grangsjo.se





År 1936 togs ovanstående bild i Västergrängsjö, framför "Nordlanders", där tre av pojkarna på bilden då bodde. Det är den yngste av dem, Yngve Forss, som välvilligt ställt bilden till förfogande. Han är fyra år och yngst på bilden, medan hans äldre bröder Göte (till höger om Yngve på trappan) och Ingvar (närmast kameran till vänster) är 12 resp. 11 år. Med på bilden finns också Lars Wahlman, äldre bror till Ola Wahlman, medredaktör på Grängsjö-Bladet.

Vi är många i Grängsjö som numera uppnått en avsevärd ålder, och bilder som den ovan väcker sannolikt minnen om hur det var en gång. För yngre läsare ter sig kanske bilden exotisk. På den här tiden fanns inte TV, datorer eller mobiltelefoner. Häst och vagn var fortfarande det vanligaste fortskaffningsmedlet, när bönderna körde säd för malning till Otto Sjödins kvarn i Svedbro - eller för Västergrängsjös del kanske Landins kvarn i Gränfors.

Pojkarnas kläder på bilden skulle förmodligen inte passa in på Stureplan i dag, medan kanske husets fasad mer går hem i dagens retro-trend. Hur som helst så är bilden förstås ett historiskt dokument, på samma sätt som de bilder vi tar i dag en gång blir. Fast vi har ofta svårt att tänka oss, att i dag faktiskt snart är historia.... Tack Yngve för bilden! Redaktionen tar gärna emot fler bilder och/eller berättelser från läsekretsen.

Genomförda aktiviteter

Den aviserade aktiviteten av typ ”golv make over” ägde alltså rum helgen 9 - 11 september. Huvudansvariga för projektet, Mona Lundin framför sitt tack på annan plats i bladet. Som också kan ses på förstasidan har vi nu ett betydligt ljusare golv i stora salen. En lyckad och väl genomförd insats av ett avsevärt antal bybor. Under samma helg lagades också kapellets yttertak, där ett läckage hade uppstått, och Rolf kakelsatte muren vid kaminen i lilla salen, som nu alltså har ett betydligt fräschare utseende.

Kommande aktiviteter

Den 1-2 oktober arrangeras ”**Gott och Väl i Nordanstig**”, en helg där alla som producerar lokalt inom kommunen får visa upp sin verksamhet för allmänheten. Tyngdpunkten ligger på närproducerad mat, men också de som tillverkar andra produkter, ordnar aktiviteter eller evenemang inom kommunen, kommer att delta och hålla öppet hus under denna helg. Byalaget ställer upp med kapellet som ett sådant ”öppet hus” dessa dagar, och ett antal ”lokala producenter” av olika slag kommer att finnas på plats.

Man kommer att erbjuda en ”Gammaldags Gourmétrik”, och hembakat bröd, rullrän och annat finns också att köpa. De kända ”**Durspelarna**” skall uppträda, och SMHI har lovat hjälpa till med vackert väder och varmt för årstiden. Ätminstone lördag verkar bli en toppendag. Men för alla som kommer till kapellet blir det förstås (som vanligt) en riktigt fin dag där - alldeles oavsett vad vädergudarna kan hitta på.

Vad gäller aktiviteter framöver kommer förslag om förändringar med avseende på årstiden sannolikt att behandlas på måndag. Förhoppningsvis blir det ännu en säsong med traditionellt ”öppet hus” på onsdagarna. En liten värmestuga en gång i veckan under den mörka årstiden ökar förstås trivseln i byn och ger möjligheter till en okomplicerad och kravlös social samvaro. En förutsättning är - som alltid - att några av eldsjälarna ställer upp med eldning och kaffekokning aktuella dagar.



Bengt Synnebäck, en av durspelarna som kanske dyker upp på kapellet. Bilden från ett uppträdande i Mellanfjärden den 10 juli i år.

Omslagsbilden

Fastighetsgruppens sammankallande, Mona Lundin, betraktar nöjt resultatet av arbetshelgens ”golv make over”. Fast bilden togs redan lördagen den 10 september kl. 09.00, vilket betyder att det var en hel del arbete kvar. Men tack vare att den gamla mattan revs ut på tisdagens arbetskväll, så var arbetet redan nu långt framskridet, och man ser trägolvet yta, som redan såpbehandlats ett par gånger och förstås är betydligt ljusare än den gamla slitna mattan.

Stort tack

till alla bybor som på olika sätt engagerade sig i ”golv make over” arbetshelgen på Grängsjö kapell den 9-11 september. I genomsnitt utförde 17 personer ca 10 arbetstimmar vardera under helgen + de 8 personer som under tisdagens arbetskväll rev ut golvmattan i stora salen (ca 185 arbetstimmar tillsammans - mer än en persons arbetstid under en månad). Alla bidrog på olika sätt med murning, kakling, bakning, städning, diskning, matlagning, skurning, taklagning och matjordskörning till helgens resultat. Bl.a. följande utfördes:

- * Framtagning av trägolvet som skurades och såpmättades för hållbar yta.
- * Renovering och kakling av muren vid kaminen i lilla salen
- * Lagning av taket utomhus
- * Städning i stora salen från golv till tak
- * Matjords- och gruskörning till blivande kapellparkeringen

Fastighetsgruppen
Byalaget

Månadsmöte

måndag den 3 oktober kl. 19.00 på kapellet

Ordinarie möte första måndagen i månaden. Kanske finns det en del frågor att diskutera med anledning av att vi nu s.a.s. övergår till vintersäsongen. Men som vanligt är det mindre formaliteter än trevlig samvaro - med fika efteråt. För den som ev. inte har sett det ”nya” golvet och plattorna bakom kaminen i lilla salen kan det finnas särskild anledning att komma. Välkommen!