



Årgång 1 Mars 2010

Redaktör: Sven Erik Nordin

Byalagets nuvarande styrelse

Ordförande	Urban Norlin
Sekreterare	Jörgen Myhrman
Kassör	Katarina Sjödin
Övr. ledamöter	Viola Schavon, Sven Erik Nordin, Anna Johansson

Grängsjö Byalag har växt fram från den första gemensamma byverksamheten, vassrensningen i Grängsesjön. I dag - mars 2010 - har Byalaget sedan länge fastare form, och förvärvandet av Grängsjö Kapell som samlingslokal innebar självklart en stor positiv förändring av byalagets förutsättningar som förening.

Under de senaste åren har byalaget haft många gemensamma verksamheter, som nu kan sägas ha blivit tradition. Sedan en tid har vi på kapellet "Öppet hus" varje onsdag från kl. 11.00 och några timmar framåt. Dit är alla välkomna för att träffas och umgås under otvungna former, utan några märkvärdigheter. Den som vill kan t.ex. ta ett handarbete med sig, men det är själva samvaron som är det viktiga. Vi pratar och dricker en kopp kaffe och får kanske idéer om byalagets kommande aktiviteter.

Bland de aktiviteter som Byalaget ordnat det senaste året kan nämnas:

- * Motionsrundor på cykel varje dag hela den gångna sommaren
- * Grillkvällar vid badstranden 4 fredagar
- * Den 19 juni repris på fotoutställningen i kapellet.
- * Den 19-20 september ordnades en resa till Stockholm. K G Norén guidade i Gamla Stan, och hustrun Olga med hjälp av Ira och Lou ordnade med mat på kvällen. Mycket uppskattat.
- * Den 7 oktober inleddes ”Öppet Hus”, som nämns på första sidan.
- * Den 11 december gick det traditionella Luciafirandet av stapeln, med St Erikskretsens auktion och lotterier.
- * Den 16 december Julgröt (34 deltagare)
- * Julaftons morgon fick barnen besök av tomten, och efteråt var det källkåkning i Nordlinders backe. Hög mysighetsfaktor!
- * Fettisdagen, den 16 februari, bruna bönor och fläsk, samt kaffe och semlor på kapellet (74 deltagare)
- * Den 17 februari startade den nu pågående kamratcirkeln, i Vuxen-



hus och gårdar i Grängsjö - som t.ex. ”Innegår’n” på bilden nedan. Bilden togs den 28 april 2009, då Gert Fylking och Robert Aschberg stannade till på sin vandring från Ystad till Haparanda och blev bjudna på grillat kött bär av Björn och Åsa

Beträffande byalagets fastighet, Kapellet, har bl.a. följande utförts:

- * Efter en vattenskada har lägenheten på andra våningen renoverats till modern standard.
- * Samtliga fönster har skrapats, oljats och målats, och trasiga rutor har bytts ut.
- * Vatten och avlopp har åtgärdats.
- * Gårdsplanen har planerats och antalet parkeringsplatser där utökats.
- * Träd på tomten har röjts - och blivit ved till braskaminen.
- * Uthuset har gjorts i ordning, så att separata utrymmen nu finns för byalaget resp. hyresgäst.
- * I köket har hyllor satts upp, nytt elektriskt element samt nytt kylskåp installerats.
- * Golvet i stora salen har skurats och rengjorts med ångtvätt.



Kalendarium våren 2010

- * 6/3 Tacosbuffé
- * 21/3 Pulkaåkning med barnen
- * 12/4 ÅRSMÖTE
- * 30/4 Valborgsmässofirande, "Majbrasa"
- * 13/5 Gökotta kl. 07.00
- * 29/5 Vårmarknad

Du håller i din hand första upplagan av **Grängsjö-Bladet**, ett enkelt informationsblad för byalaget. Det kan bli ett regelbundet återkommande blad, (en gång i månaden?), eller det kan bli ett blad som återkommer endast vid de tillfällen då särskild information behöver spridas. Det bestämmer vi förstås själva.

Grängsjö Byalags viktigaste uppgift är ju att öka trivseln för oss som bor i bygden. I bästa fall skulle kanske också detta blad kunna bli något som bidrar till den trivseln. Säkert finns det många bybor som har intressanta, roliga och spännande saker att berätta ur sin egen eller bygdens historia. Kanske finns det bland oss någon poet med sina alster liggande i byrålådan, dikter som kanske kan delges flera via detta blad. Kanske finns det även fler bilder än dem som kom fram vid vår utställning förra året, och som kan visas i bladet...

Möjligheterna är många, och säkert finns det idéer om vad bladet skulle kunna innehålla. Delge oss gärna dina idéer!

Bilden på första sidan togs den 25 april 1969 och visar gammalt hässjevirk (av en typ som man inte ser längre), samt Wallströms och Mörhögs gårdar i Västergrängsjö, sedda från väster. Andra idéer om bild på förstasidan mottas gärna. Eller kanske skall det inte vara någon bild alls...

Synpunkter om bladets utformning eller förslag på innehåll kan förstås framföras vid någon av våra träffar på kapellet, per telefon eller på annat sätt. Om någon vill göra det skriftligt, så är Sven Eriks adress: Västergrängsjö 434, 820 77 Gnarp. E-mailadressen är: sevenerik44@yahoo.se - och telefonnumret: 14034.

Skulle någon vilja bidra med bilder, så går det bra i vilket format som helst - vanliga ”pappersbilder”, negativ eller dia...



Bild från nyss startad kamratcirkel med målsättningen att dokumentera alla hus och gårdar i Grängsjö. Rolf Mattsson, Stefan Kasos och Urban Norlin tittar på karta över byn. I bakgrunden en av initiativtågarna till cirkeln - och ansvarig för byalagets hemsida - Pontus Öhman (hemsidans adress: <http://grangsjö.org/>)