

Grängsjö Bladet

Grängsjö Byalags informationsblad

Redaktion: *Sven Erik Nordin*

Ola Wahlman

Jagrid Berglund

Årgång 2 September 2011

Nr 19

www.grangsjo.se



För 53 år sedan

Det är ganska sällan Grängsjö-Bladet får några ”bidrag från läsekretsen”, men för en tid sedan fick redaktionen ett välkommet sådant i form av nedanstående bild med tillhörande information. Det är Carin Walldin som lånar ut fotot på maken och hans kompis Östen Olofsson, och bilden togs sommaren 1958.

För oss som är ungefär i herrarnas ålder framkallar bilden nostalgiska rysningar... Föga anade vi på den här tiden vad de kommande årens tekniska utveckling skulle föra med sig - datorer, Internet, mobiltelefoner, digitala kameror... Då var den egna mopeden fantastisk nog!



Back-Owe och Östen Innigår'n på väg till Hedemora för att titta på ett motorcykellopp - Hedemora TT - sommaren 1958. När dom åkte hem fick Östen fel på moppen, så Owe bogserade honom till Gävle. Östen skickade där mopeden med tåget och fick själv åka Folkvagn hem med Jan-Erik Walldin. Owe åkte ensam moped hem i spöregn efter gamla Riks 13. Det tog 7 timmar från Gävle!



En cykeltur varje morgon

Hudiksvalls-Tidningens reporter Johanna Nilsson fick tydligen upp ögonen för Grängsjö Byalag i samband med sitt reportage om skolträffen den 2 juli. Den 1 september kunde vi redan på HT:s förstasida se vidstående bild med några av Byalagets trägna cyklister, och inuti tidningen fanns nästan en helsida med text och bilder. Dagen efter kunde man se samma reportage i Sundsvalls Tidning. Bra PR för Byalaget!

Genomförda aktiviteter

Förutom den dagliga cyklingen varje morgon, som HT uppmärksammat (se ovan), har förstås även andra aktiviteter ägt rum den gångna månaden. Så har t.ex. häcken blivit klippt, och det har slagits runt rastplatsen. Parkeringen på nersidan av vägen är ”på gång”. En del matjord har där ersatts av lämpligare material för ändamålet, och det kommer nog till sist att bli riktigt bra. Sannolikt behöver vid kommande arrangemang färre bilar parkeras längs vägen. Ett lyft för trafiksäkerheten alltså...

Surströmmingsskiva anordnades enligt planerna den 19 augusti på kapellet, och mer än femtio personer deltog i evenemanget. Familjen Jonsell stod för underhållningen, och enligt vittnesmål från flera utsocknes besökare var det hela en mycket trevlig tillställning. Ett icke föraktligt tillskott i kassan blev det också.

Sotaren har gjort ”brandsyn” på kapellet, och ingen omedelbar brandfara upptäcktes. Skorstenen befanns i dugligt skick, så vi kan fortsätta att elda. En amärkning gjordes dock. Det behöver tätas runt kaminröret i lilla salen. Avsikten är att detta, liksom en uppsnyggning av själva muren, skall utföras kommande helg, den 9 - 11 september, i samband med den stor arbetshelgen då.

Hela femton av de gamla bänkarna har sålts, så att nu endast ett mindre antal finns kvar - vilka vi bedömer kan behövas i samband med kommande aktiviteter i kapellet. Ytterligare alltså ett litet tillskott till Byalagets kassa - som betyder att inköpet av de stolar, som nu ersätter bänkarna, inte blev någon större netto-balastning på vår ekonomi.

Fastighetsgruppen har haft möte och därvid diskuterat det som sannolikt kommer att bli detta års stora arbetsinsats på kapellet, nämligen utrivning av den gamla mattan i stora salen och såpskurning av underliggande trägolv - som vi hoppas och tror skall vara i sådant skick att inga andra åtgärder behövs. Mer om detta på följande sida. Resultatet hoppas vi blir en avsevärd höjning av nivån såväl beträffande säkerheten (minskad snubbelrisk) som det estetiska intrycket i stora salen

Omslagsbilden

På detta gamla foto ser man Per August Sjölander (född den 18 februari 1865 - död den 20 mars 1949), när han spelar orgel i Grängsjö Kapell. August var blind från födseln men var bl.a. duktig organist och korgmakare.

Kommande aktiviteter mm

OBS!

HÖSTMARKNADEN DEN 10/9 INSTÄLLD

bl.a. på grund av kollision med andra arrangemang

Helgen den 1 o 2 oktober är hela Nordanstigs kommun engagerad i projektet ”**Gott o Vål**”, och då kommer Byalaget att stå för viss aktivitet med försäljning av närproducerade varor mm. Enligt inf. på Internet handlar det hela om ”**Matrunda och öppet hus hos många lokala producenter i Nordanstig under denna helg**”. De föremål som lämnats in till planerat loppis kommer att försäljas vid ett arrangemang någon gång längre fram.

Kommande helg - den 9 - 11 september - blir stor **ARBETSHELG** på kapellet. Som man kunnat läsa på anslag i byn (och på vår hemsida) skall golvet i stora salen åtgärdas. Tyvärr nås du väl av detta blad när redan arbetet är i gång. Ändå informerar vi om följande:

På **fredag kl. 18.00** börjar jobbet med utrivning av gamla mattan, och förhoppningsvis skall en första såpskurning hinnas med, innan vi gör kväll.

Fortsättning sedan på **lördag, med start kl. 09.00** och beräknad avslutning någon gång efter kl. 14.00. Fika och lunch (grillat) ordnas under arbetsdagen.

På **söndag blir det start kl. 10.00**, och då får vi se hur länge arbetsdagen behöver utsträckas. Ett frågetecken är förstas hur golvet faktiskt ser ut under mattan, och om såpskurning räcker som behandling, eller om vi måste hitta på något annat.

I vilket fall som helst, så går det åt arbetskraft, och alla krafter behövs. Man behöver förstas inte vara med hela tiden, om man inte orkar eller har tid. Varje arbetsstimme är välkommen! Som vanligt är gemenskapen i arbetet den stora belöningen, liksom den angenäma känslan av att ha varit delaktig i detta omfattande projekt. Möjligen kommer stora salen efter enna helg att få en helt annan (och om möjligt trivsammare) karaktär.

Medlemsantalet har ökat på sistone. Nu är vi 82 betalande medlemmar i Byalaget!