

# Grängsjö Bladet

Grängsjö Byalags informationsblad

Redaktion: Sven Erik Nordin

Ola Wahlman

Jagrid Berglund

Årgång 2 Juli 2011

Nr 17

[www.grangsjo.se](http://www.grangsjo.se)





*Apropå den nu aktuella skolträffen publiceras här ett av de äldre skolfoton som redaktionen har tillgång till. Det är sannolikt från 1932 eller 1933. Kanske kan någon av bladets läsare ge exakt besked.*

Trots vissa efterforskningar har det varit svårt att få fram uppgifter om Grängsjö Skolas tidigaste historia. I redaktör Christian Fagerbergs bok "Historik över skolväsendets utveckling i Gnarp" från 1942 finns det dock information att hämta. Där framgår bl.a. att det hölls en välbesökt kyrkostämma i Gnarp den 23 oktober 1904 (skolorna var ju vid den här tiden en kyrklig angelägenhet). Ärendet vid denna kyrkostämma var frågan om ett nytt skolhus i Grängsjö. Det nämns att Grängsjös första skolhus, som byggts redan 1860, aldrig genomgått någon nämnvärd reparation och nu var mycket undermåligt, så att både barn och lärarinna fick frysa under vintern.

Resultatet av stämman blev att man beslöt att bygga ett nytt skolhus i Grängsjö och att uppföra lärarbostad, samt att inrätta "fast skola" därstädes. Det verkar sedan som att nuvarande skolhus kom till två år senare, 1906. Dess förste lärare blev folkskollärare Olof Bengtsson. Den del vi känner som "småskolans" lokaler (i husets östra del) var då lärarbostad. Skolan var alltså från början endast "storskola", för elever från klass tre och uppåt. De första åren gick man i en "flyttande småskola".

Först den 13 juni 1920, då skolhuset redan hade behov av renovering, beslutades om att lärarbostadsdelen skulle göras om till skolsal för småskolan - och att ett särskilt hus för lärarbostäder skulle uppföras. Därefter fanns alltså både "småskola" och "storskola" i samma byggnad i Grängsjö - och lärarna fick ett eget hus att bo i. Detta är sannolikt också anledningen till att listan över nyinskrivna elever vid Grängsjö Skola börjar först 1920, trots att skolan funnits sedan 1906. Listan upptar nämligen endast nyinskrivna i första klass./SE

### Genomförda aktiviteter

Även under juni månad har Byalaget ansvarat för en hel del aktiviteter av varierande slag. **Gökottan** den 2 juni samlade 23 deltagare, och även om göken själv inte hörsammat inbjudan, utan vägrade låta sig höras, så blev det en trevlig upplevelse för dem som deltog.

Den dagliga **cyklingen** startade som vanligt den 1 juni och pågår hela sommaren. Åtskilliga kalorier förbrukas på den dagliga rundan, med start vid Innigårn, och konditionen kommer säkert för flitiga deltagare att förbättras inför nästa vinters snöskottning - och andra fysiskt krävande uppgifter.

**Fastighetsgruppen** hade möte redan den 10 maj och redovisade en lista med önskvärda åtgärder vid månadmötet den 6 juni. Dit hör bl.a. anskaffandet (tillverkningen) av bänkar och bord ute, ny dörr och mellanvägg med dörr till vedboden, takfläkt till stora salen för att bättre fördela värmen, el till vedboden (nergrävning av kabel), inköp av stolar till stora salen, diskmaskin till köket, målning i entrén.

Eftersom planen i anslutning till själva kapellet är av begränsad storlek och inte rymmer så många parkerade bilar, planeras iordningställande av en parkering på nersidan vägen. Matjorden där bör ersättas av grus - och kan förhoppningsvis lämnas som dellikvid för gruset och själva arbetet.

Som framgår av första sidan är köpet av stolar redan genomfört. Även projektet mellanvägg och dörrar i vedboden är snart färdigt.

Våra lokaler har besiktigats och därvid befunnits användbara för viss **teaterverksamhet**. Som en bekräftelse på detta kommer en föreställning i november. Mer om detta i senare nummer.

### Kommande aktiviteter mm

Med risk att bli tjugig:

**Alla tisdagar framöver har vi ARBETSKVÄLLAR. Kl. 18.00 - 20.00, och alla är välkomna. Det finns arbetsuppgifter!**

Trevlig samvaro och fika efteråt är belöningen - plus att arbetet förstås på olika sätt innebär förbättrad standard på vår gemensamma egendom!

**Gemensam resa** någon gång i sommar har diskuterats. Inga-Lisa Nordin och Ingrid Nordlinder undersöker alternativ och återkommer med konkreta förslag.

Gemensamma cykelturer några onsdagar - till närliggande fåbodvallar eller andra lämpliga mål planeras även denna sommar. Prel. blir första turen en **cykling till Byviken, Orrsjön, den 6 juli**. Start från Orrsjövägskälet strax öster om kapellet kl. 18.00.

**Medlemsavgift i Byalaget** är 50 kr/år för en person och 100 kr för en familj. För den som inte bor inom närområdet och inte har möjlighet att läsa bladet på hemsidan, utan vill ha detta hemskickat med post, blir avgiften 50 kr högre (100 kr resp. 150 kr) för portots skull. Avgiften sätts in på Byalagets bankgiro **396-7221**. Glöm bara inte att ange vem du är och vad betalningen avser!

### Omslagsbilden

Vi har en tid talat om möjligheten att byta ut våra opraktiska bänkar mot stolar. Nyligen gavs ett tillfälle att inköpa 75 st stabila, stapelbara och bekväma stolar till ett mycket fördelaktigt pris. Urban och Rolf tog bil och släpkärra och åkte ner till Stockholm och hämtade stolarna. Vid arbetskvällen tisdag den 21 juni hjälptes vi åt att bära in dem. På bilden är det Rolf som har fem av stolarna i famnen och är på väg in med dem. Grängsjö-Bladets utsände var förstas på plats med kameran... Roligt att få stolarna på plats lagom till skolträffen. Som av en händelse är i skrivande stund just 75 st anmälda! Det betyder att alla har chans att få sitta bekvämt...

### SKOLTRÄFFEN

Om redaktionens planer fungerar kommer detta blad att distribueras någon dag före den sedan länge annonserade skolträffen den 2 juli. Antalet deltagare verkar kunna bli en bra bit över 70, vilket förstås är mycket glädjande.

I det gamla fornordiska diktverket Eddan finns dikten Havamal, och i vers nr 47 kan man läsa:

*Ung var jag fordom  
och for ensammen,  
då råkade jag vilse om vägen;  
jag tyckte mig rik,  
då jag träffade en annan:  
man är mans gamman.*

Den sista raden kan översättas ungefär med "människan är människans glädje". Och ju äldre man blir, desto mer inser man, att just människor och möten med människor är det som ger livet innehåll och mening. Mycket kan man avstå ifrån - men utan medmänniskor vore livet för de flesta av oss sannerligen outhärdligt. Därför bör man också ta alla tillfällen i akt att träffas och umgås, och inte nöja sig med födelsedagar, bröllop och begravningar. Med litet fantasi kan man säkert hitta på många olika anledningar till mänskliga möten. Och om man har tillgång till lokaler som vårt "kapell", så kan man faktiskt också bjuda in ganska många samtidigt till sådana möten. Det är vad som nu skett, och vi som kommer att träffas har åtminstone en gemensam nämnare - att vi någon gång varit elev vid Grängsjö Skola. Förvisso är det en anledning att träffas så god som någon. Förmodligen kommer också de tillgängliga timmarna att kännas bara alltför korta - men för dem som så önskar finns det förstås möjlighet att utbyta adresser och telefonnummer (eller e-mailadresser) för fortsatt kontakt i någon form.