

# Grängsjö Bladet

Grängsjö Byalags informationsblad

Redaktion: Sven Erik Nordin

Ola Wahlman

Jagrid Berglund

Årgång 2 Mars 2011

Nr 13



### Några ord från redaktionen

Bilden på föregående nummers förstasida har tagits av Sven Erik Olsson och ingick i den samling som han frikostigt delgav Byalaget i samband med foto-utställningen hösten 2008. Redaktionen har tidigare alltid angivit ursprung för de bilder som inte tagits av redaktionen själv och ber om överseende för att så inte skedde denna gång. För övrigt har Sture Hansson bekräftat, att bilden på de tre kända - och välklädda - Grängsjöborna har tagits på gården hos Hanssons på Orrsjön. Sture känner igen såväl den gamla vedboden i bakgrunden som den hund man ser i bildens nedre kant.

### PULKAÅKNING

Anna ordnar traditionellt pulkaåkning i backen vid Nordlinders, **söndagen den 13 mars, kl. 11.00 - 13.00**. Förhoppningsvis skall det gå att komma ner till fast mark för uppställning av en grill också...

Som meddelades i förra bladet firar vi **FETTISDAG den 8 mars** med att på kapellet äta bruna bönor och fläsk - och förstås semlor, som förut i våra trakter kallades "fettisdagsbullar". Naturligtvis anmälde sig alla intresserade den 4/3 eller tidigare. Kanske går det annars att göra undantag för åtminstone någon sen anmälan... Valfri tid mellan **16.30 och 18.30** går det att avnjuta nämnda delikatesser.

**Cirkeln om hus och gårdar i Grängsjö** fortsätter varannan onsdag kväll. Senast ägnade vi mycket tid åt att studera en karta över Gnarp från år 1846 - alltså från den tid då folkskolor inrättades i Sverige. Beslutet om folkskolor kom redan 1842, men socknarna fick sju år på sig för att hinna inrätta skolhus och anställa lärare. Järnvägen finns förstås inte heller med. Sveriges första järnväg var Frykstabanen mellan Fryken och Klarälven (från början hästdriven!). Den öppnades år 1849. Husen just i Grängsjö är på kartan också anmärkningsvärt få - möjligen beroende på att man endast markerat gårdar av en viss storlek. Utsnitt av nämnda karta med Grängsjö syns här nedan.





Den visning av nya charkuteri-anläggningen i Innigårn, som nämndes i förra bladet, blev uppenbarligen en succé...

Omkring ett hundra besökare under de tre timmar man hade öppet. Dessutom mycket positiva omdömen om lokalerna, såväl från inspekterande myndighet som av besökande charkuterist med gedigen erfarenhet på området.

*Maria Wassberg (syskonbarn till Åsa) stod vid spisen i anläggningens kök, där alltså viss förädling av köttprodukterna kan ske. Den ekologiska linjen förmodar vi gäller hela vägen - från de gräsbetande korna till den färdiga produkten i stekpannan...*

#### Lokaler att hyra

Våra lokaler kan som bekant hyras för olika evenemang, och vi har ju numera en utmärkt bild- och ljudanläggning, som ger möjlighet att t.ex. visa filmer och bildspel i stora salen. Sprid gärna den informationen till föreningar och företag!

**Byalagets bankgironummer**, finns som nämndes i förra numret av detta blad på Gnarps Blommor. Numret är förstås inte heller någon hemlighet. Om någon skulle vilja stödja byalaget och sätta in pengar på kontot - så är det alltså:

**396-7221.**

**Omställningsgruppen**, som hade möte på kapellet den 24/2, har nästa möte den 16/3. Lokal ännu ej bestämd. När det gäller ”**Framtidsveckan**”, som nu planeras av gruppen, finns aktuell information på kommunens hemsida.

#### SKOLTRÄFFEN

Att döma av de positiva reaktionerna från alla som kontaktats, så kommer sommarens skolträff att bli välbesökt. Datum är alltså bestämt till **lördagen den 2 juli.**

Besked om deltagande bör lämnas senast den **27/6**. Viss förtäring planeras, och då måste man förstås veta ungefär hur många som kommer.

**Besked kan lämnas till Ingrid Berglund, tel: 0652-21256 - eller till**

**Sven Erik Nordin, tel: 0652-14034** Mer information kommer i följande utgåvor av Grängsjö-Bladet

### Omslagsbilden

När jag började fotografera och framkalla själv hade jag inledningsvis inte förståendet att notera data för varje bild. Först från och med film nr 12 (september 1959) inledde jag denna goda vana. Då hade jag också köpt min första ”riktiga” kamera, en bälgkamera av märket ”Solida 2” med riktigt hyfsad optik. Något senare, närmare bestämt söndagen den 7 februari 1960, tog jag denna bild på Lars Erik Gradin, från Åsvallen, då han står i den tomma fönsteröppningen på ”Mörhögs stuga” i Åsarna. Vid den här tiden gjorde vi vintertid ofta skidutflykter på helgerna. Man gick ju fortfarande i skolan halva lördagarna, så det var förstas på söndag man kunde hinna med en sådan tur. På väg mot Klovberget (som jag antar var målet även denna gång) passerade vi ju Åsarna, och den här gamla förfallna stugan var förstas litet spännande. Lars-Erik och jag hade ju fotointresset gemensamt, och som synes har han också sin kamera i handen på denna bild. Däremot vet jag inte om han i sin tur tog någon bild på mig vid detta tillfälle.

Det var för övrigt nyligen bortgångne Lasse Gradin, som invigde sonen Lars-Erik och mig i framkallningens mysterier i hemmet på ”Snåra”.

Förmodligen finns i dag inte mycket kvar av den här stugan, och den öppna marken bakom här på bilden är sannolikt igenväxt av sly nu – om inte rent av riktig skog. Kanske har man till och med planterat skog här... Jag har ju gått längs Åsbäcken i närheten och metat för inte så länge sedan, och då har det på senare tid varit ganska igenväxt här. Fast riktigt så långt upp som hit har jag kanske inte kommit. På den tiden då denna bild togs kunde man ju faktiskt på sommaren till och med åka moped över Nolamyra ända fram till Åsarna utan större problem. Men naturligtvis är väl den gamla vägen nu också igenväxt för länge sedan.

Numera har ju en ny väg brutits från Kabelvägen, strax norr om Uppgårdstjärn, västerut. Om man tar den vägen kommer man sannolikt efter ca en kilometer i närheten av den plats där denna bild togs för mer än 50 år sedan...

Hur som helst så är det förstas roligt att åtminstone ha denna bild att titta på så här många år efteråt. Det har hänt väldigt mycket i världen och i ens eget liv under de år som gått sedan bilden togs. Lars Erik var här 16 år, och jag var ett år yngre - skulle fylla 16 kommande september. Och nu har vi båda barn som är mer än dubbelt så gamla...

Jag har inga exponeringsdata på bilden, men filmen var av märket Kranz med känsligheten 23 DIN, och den framkallades i Kodaks D-76, en framkallare som funnits kvar ända in i våra dagar. /SE

<p><b>Påminnelse:</b> <b>BYALAGETS ÅRSMÖTE</b> <b>Den 4 april kl. 19.00</b> <b>Motioner inlämnas senast den 23 mars</b></p>
---