

Grängsjö Bladet

Grängsjö Byalags informationsblad

Redaktion: *Sven Erik Nordin*

Ola Wahlman

Jugrid Berglund

Årgång 2 Februari 2011

Nr 12



Om Grängsjö-Bladet och Byalagets hemsida

Vid ett möte den 15 januari beslutades följande: Pontus Öhman utgår ur redaktionen, eftersom han sedan en tid bor i Sundsvall och nästan aldrig kan delta i redaktionens möten. T.v. fortsätter redaktionen sitt arbete med tre medlemmar. När Pontus får igång hemsidan kommer Jörgen Myhrman att vara honom behjälplig med den. De fördelar uppgifterna sig emellan.

I detta nummer av bladet - på motstående sida - har vi för ovanlighets skull en gästskribent. Det är inte helt okända KEN, d.v.s. den från Svedbro bördige Karl Erik Nordlund, som bidrar med ett både underhållande och tänkvärt kåseri. Fler gästskribenter efterlyses!

Aktiviteter mm

Öppet hus på kapellet varje onsdag kl. 11.00 började åter den 12 /1 och fortsätter. Hittills god uppslutning. Men det finns plats för fler. Välkommen!

Studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö återupptogs också den 12/1 och fortsätter varannan onsdag **kl. 18.30**. Nästa gång blir alltså den **23/2**.

Byalaget främjar konsten. I anslutning till den årligen återkommande Konst-rundan i Hudiksvall och Nordanstig, vilken brukar anordnas i samband med Kristi Himmelsfärdsdag, planerar Byalaget att upplåta sina lokaler för **en utställning, där unga konstnärer erbjuds att gratis ställa ut sina alster.**

Skotercafé. Vid senaste månadsmötet diskuterades att någon gång under våren arrangera ett skotercafé i anlutning till kapellet. Mer information kommer.

Varmare i "Lilla salen". Owe Walldin har skänkt två oljefyllda element med termostat. Dessa har monterats och är i funktion, varför vi numera t.ex. på onsdagarnas "Öppet hus" inte behöver börja från minusgrader, när vi tänder kaminen. Mindre vedåtgång och snabbare behaglig värme i lilla salen.

Byalagets bankgironummer finns numera hos Gnarps Blommor. Om man t.ex. vid dödsfall eller bemarkelsedagar vill hedra aktuell person med en gåva till Grängsjö Byalag, så går det alltså bra via Ulla i blomsteraffären.

Skidspår finns uppkörda bl.a. längs norra sidan av Grängsesjön. Start t.ex. vid åbron intill Östmans syltfabrik.

SKOLTRÄFF planeras till sommaren för dem som gått i Grängsjö skola. Prel. datum **lördagen den 2 juli**. Sprid informationen till alla du känner, som gått i denna skola! **Samordnare är Ingrid Berglund, tel: 0652-21256.** Information även via **Sven Erik Nordin, tel: 0652-14034** Mer information kommer också i detta blad efter hand som planeringen fortskrider.

Generationsklyftan

Antikens filosofer klagade ofta över att deras lärjungar var ointresserade och lata, och att de hellre ville leka och roa sig än lyssna på filosofernas visdomsord. Jag undrar ibland hur världen skulle ha sett ut, om lärjungarna hade lyssnat på sina läromästare.

Fenomenet känns bekant. I dagens skoldebatt finns alla möjliga förslag för att förbättra undervisningen och göra eleverna mer motiverade. Kan problemet bero på någon sorts generationsklyfta?

Semesterbeteende

När semesterlagen infördes fick många svenskar en nyfunnen frihet. Vad skulle man ta sig till? Att åka hem och hjälpa till på föräldrarnas jordbruk hägrade knappast. Att i stället åka ut på cykelsemester var ganska vanligt. Fritidshuset var också något som låg i tiden. Fyra väggar och ett tak, vatten som hämtades ute, maten lagades på ett fotogenkök. Föreslå gärna den semesterformen för era tonårsbarn i dag! Jag menar bara på skämt så där...

I dag har barnen knappt tid att hälsa på oss i fritidshuset. Det skulle knappast falla dagens ungdomar in att äga ett fritidshus. Man kan ju hyra, eller resa ut i världen och se sig omkring...

Att vara off

När jag hälsar på mina barn i Stockholm och deras familjer är det alltid trevligt, och man känner sig välkommen – men jag blir påmind om generationsklyftan. Tänk er själv: Man stiger upp på morgonen för att sätta på kaffebryggaren. I köket finns inte längre någon kaffebryggare, utan en stor skapelse med lysande färgglada lampor och olika knappar, mest påminnande om styrpanelen på ett rymdskepp... Naturligtvis måste jag ha hjälp för att kunna manövrera detta underverk, som kallas kaffemaskin.

Till morgonkaffet vill jag gärna läsa morgontidningen.

- Vi har ingen tidning, därför att alla nyheter står ju på nätet, blir jag då upplyst om. Likadant med nyhetssändningen på radion – det finns på nätet...

Men TV-nyheterna då. Jag går in i vardagsrummet. Där finns i alla fall en stor TV-skärm med boxar och DVD-spelare. Jag sätter mig för att koppla på TV-apparaten, men hur? På bordet ligger ca fem dosor. Det gäller att trycka på rätt knapp på rätt dosa vid rätt tillfälle. Jag ger upp... Skönt att komma hem till Gnarp, så att man får ta del av lite nyheter i media – och kan se om det hänt något i vår huvudstad!

Att vara on

I somras besökte jag broder Bengt i Karlstad. Där kunde jag känna generations-samhörigheten. En vanlig kaffebryggare, morgontidning varje dag, plus Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på helgerna. När klockan blir åtta knäpper Bengt på radion, förinställd på P1...

Efter frukost kan vi diskutera världshändelserna. Redan efter ett par timmar har vi löst Greklands ekonomiska problem, men vi får tyvärr inte tillfälle att delge det grekiska parlamentet vår lösning... / **Karl Erik Nordlund**

Omslagsbilden

En bygd är förstås till stor del dess människor. Några av dessa blir ibland väldigt bekanta för alla samtida. Sålunda torde det inte finnas några Grängsjöbor födda 1960 eller tidigare, som inte känner igen personerna på omslaget - från vänster: Lägde-Erik, Lill-Bertil och Mur-Ragnar. De var inte precis vad man i dagligt tal menar med "original", men ändå särpräglade, utmejslade personligheter, som på ett särskilt sätt hörde ihop med bygden. För de yngre läsarna bör man kanske informera om, att Erik bodde på gården "Lägdan" på södra sidan av sjön, Bertil bodde i "Målars", det lilla hus som håller på att renoveras, nästan mitt emot "Innigårn", öster om Ortsjövägen, och Ragnar bodde i "Murars", på Orrsjön, alldeles nere vid sjön, så långt bort man kan komma, om man åker genom Östra Orrsjön.

Fettisdag firar vi med bruna bönor och fläsk och semlor **den 8 mars.**

Anmälan senast den 4/3 till:

Inga-Greta 0652-21042 - Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin 0652-14139

Företagsamheten i våra trakter har under alla år varit betydande. Och det är nog fortfarande så. **På lördag den 19/2 visar Björn och Åsa sitt nya charkuteri i Innigårn.** Alla intresserade är välkomna **kl. 13.00 - 16.00.** Passa på nu, för när verksamheten startar, så medger förstås inte de hygieniska kraven att man får vandra omkring där inne hur som helst.

Den 24/2 har "Omställningsrörelsen" möte på kapellet kl. 18.00 för att planera årets FRAMTIDSVECKA. På sin hemsida beskriver man sig som "Nätverket för oss som tar lokala omställningsinitiativ för att möta de utmaningar som oljetopp och klimatförändringar ställer oss inför. Rörelsens målsättning handlar alltså om att "underifrån" försöka förändra vårt samhälle i riktning mot något mer miljövänligt och långsiktigt hållbart och avbryta den process som tycks vara på väg att i olika avseenden utarma och förstöra den planet vi lever på.

Den 10/3 har Mellanskog bokat våra lokaler för 50 personer.

BYALAGETS ÅRSMÖTE

Den 4 april kl. 19.00

Motioner inlämnas senast den 23 mars